

Inlägg och synpunkter kring platsvarumärke, via formulär på www.nora.se/platsvarumärke, februari-mars 2018.

Ishallen (Carlssonhallen)

Ishallen är en storartad tillgång i kommunen för vinteridrott, som erbjuder hockeyspel genom NoraHC för alla åldrar men också skridskoåkning som ren förströelse många timmar /dagar i veckan på allmänhetens åkning.

Rätt utnyttjad under april-augusti är den också en aktivitets arena med möjlighet till inlineåkning o andra "sport" aktiviteter för allmänhet och evenemangs arena för kommun, företag, föreningar tex. mässor och annat som passar.

Med plats för alla

Vill dra mig till minnes att Nora kommunfullmäktige för ett flertal år sedan enhälligt fattade beslutet att kommunens marknadsföringsmaterial skulle visa på den heterogena sammansättning medborgare som finns i kommunen, genom att låta fler kategorier ur befolkningen få plats i marknadsföringen - såsom med olika funktionsvarianter, sexuell läggning, härkomst, religiöst uttryck m.m.

Det har inte hänt ännu. Det är dags att leva upp till det beslutet tycker jag. Att medvetet sträva mot att ha en inkluderande marknadsföring om möjligt.

Det är nog rätt lätt ordnat. Om en vill :)

Trygg, välordnad och barnvänlig kommun!

Som inflyttad från en storstad, till lilla Nora, så måste jag säga att jag är glatt överraskad att en så liten kommun kan ha ett sådant enormt utbud - av allt! Här finns verkligen allt man kan tänkas behöva och lite till.

Det som gläder mig mest är det enorma utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga. Där tror jag att Nora ligger i topp, faktiskt.

Här finns ju allt från klassikerna fotboll, bandy och hockey - till dans, teater och instrumentlektioner. Biblioteket är också en fullträff; trevlig och kunnig personal, enormt utbud av böcker och media, många trevliga anordnade föreläsningar och andra aktiviteter för såväl ung som gammal.

Nora är också en väldigt trevlig stad att vistas i. Det är en vacker stad med trevliga, glada människor. Närhet till både skog och vatten - stad och landsbygd.

Det är en helt underbar liten stad, helt enkelt!

Ytterligare en sak att sätta till pluslistan, är bussförbindelserna mellan Nora och Örebro.

Dock finner vi, på minussidan, bussförbindelserna mellan Nora och Linde, där det finns lite mer att önska. Även vad gäller prislistorna för kollektivtrafiken. Jag kan tänka mig att fler skulle välja att åka kollektivt, om man sänkte biljettpriserna, alt. sänker kostnaderna för halv- och helårskort.

En annan sak som jag sätter på minuslistan, nu när möjligheten att få säga sitt finns här, är kommunens skolor:

Dels har vi ju Karlsängskolan, med sina fukt- och mögelproblem. Där måste något göras. Nu!

---> Men vi har också en del negativa bitar på samtliga skolor i kommunen överlag, då det tycks finnas ett inpräntat hjulspår sedan urminnes tider; principer och konstiga idéer som man inte tycks vilja rucka en millimeter på.

Exempel är bl.a. säkerhetstänket, synen på socker, samt användandet av giftig plast i såväl färg och golv, som leksaker och tallrikar i skolornas lokaler och matsalar.

Jag tycker att såväl lärare, som rektorer och bildningschef bör öppna upp för ett större samarbete och ett större inflytande från föräldrarna. Man måste börja lyssna mer på utomstående, samt kunna ta kritik bättre.

Ibland måste man faktiskt släppa lite på principerna.

- Bara för att man "alltid" har gjort något, så betyder inte det att det är det bästa att göra.

Lite nytänk på Noras skolor vore på sin plats, helt klart!

Vill man locka fler barnfamiljer till kommunen, så är det skolorna man ska satsa på. Det säger sig självt.

Nora kommun har alla möjligheter i världen, att bli landets bästa kommun. Men det gäller att man uppdaterar och förnyar synsättet lite - och lyssnar till de föräldrar som har sina barn på skolorna, samt de elever som går på skolorna.

Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna! Men det kräver ett samarbete med samtliga komponenter inom skolvärlden - inte bara de som får lön för att vara där.

Jag gillar inte att avsluta något negativt. Så för att sammanfatta min totala bild av Nora kommun, så blir det kort och gott; En trygg, välordnad och barnvänlig kommun!

Tack för ordet!

Befriande livsuppgradering

För vi som flyttat till Nora, från Örebro, är att befinna oss här en "befriande uppgradering av livet", som citerat i Norabostädernas nya katalog

En bra stad med bra människor!

Invånarna gör staden. Hade gärna sett fler raggarbilar!

Nora är lugnet och framtiden

När man kommer till jobbet i Nora så infinner sig ett lugn och fridfullhet i kroppen direkt när man ser Nora sjön. Alla är så vänliga och tillmötesgående i Nora. Så vackert i Nora! Om alla företagare i Nora skulle samarbeta mer mot samma mål och hjälpas åt så skulle det kunna leda till något helt fantastiskt, som att få ut fler människor i arbete vilket betyder utveckling i samhället för alla parter. Att företagare ska våga ta emot och våga anställa människor och att ha en tillit till människor att de kan. Om man tror på det så har vi kommit långt.

Vad är det för platsvarumärke

Vems platsvarumärke är det, Myndigheten Nora kommuns eller platsen Noras varumärke. Var noga att skilja på det för det är två helt skilda saker, därav konfunderad över överskriften där jag tolkar att det är myndighetens medan jag längre ner får andra tankar. Platsens varumärke är allas varumärke och

ska också kunna användas av alla medan myndighetens varumärke enbart används av myndigheten. För tydlighet borde det i rubriken stått Platsvarumärke för platsen Nora då hade jag förstått direkt.

Jag saknar ett medborgarkontor. I Tomelilla kan jag utträta och få hjälp med det mesta . Från blanketter till biljetter .

----- Samarbete främjar utveckling

Nora är en ögonsten för många men vi som bor i Nora har lätt att glömma. I folkmun så pratas det ofta om att fotfolket blir motarbetade av kommunen för att ens kunna blomstra. Vi kan behöva hjälp att bortse från det negativa. Idag har vi Bryggerikrogen och Lilla Hotellet som lyfter oss. Men även Sandbergs, Ärtärta och NBVJ är positiva dragplåster.

Jag tror att en satsning behöver göras för att visa hur vi kan stärkas och bli bättre. På landsbygden handlar det inte om att konkurrera med varandra utan att skapa samarbeten för att lyfta varandra. Vi måste öppna upp för samarbete och börja konkurrera med Örebro/Marieberg m.m. På så sätt öka intresset för att stanna i Nora och handla både för befintliga invånare men även för turister.

En viktig del i det hela är att öppna upp för allmänheten. Många vågar inte ta initiativ då man känner/upplever att man ändå inte har en chans. Mer information behöver komma ut i sociala medier, möjlighet att påverka och vara med under beslutens gång.

Belöna Samarbete, belöna kreativitet, belöna människor som vill främja utveckling i Nora. Visa att det är möjligt att synas. Detta sker redan men jag syftar mer på den lilla människan. Att öppna upp för nomineringar och utveckling för den folkvalde.

En minifestival för samarbete med tävlingar och priser. Där ungdomar, företagare, fotografer, musiker m.m. kan visa upp samarbeten med varandra?!

Nyss gjordes ett inlägg på Facebook där man idiotförklarade kommunen när hundägare fick en rastpark men spontanidrott inte får stöttning. Ett praktexempel på hur människor i Nora tänker. Idag vill man visa det negativa istället för att glädjas med varandra. Här behövs hjälp att omfokusera..

NORA- en plats för Samarbete!

Nora nu och vision.

Synpunkter

Just nu är Nora bara " fint på sommaren"

Vi har inte mycket att locka med vinterhalvåret.

Det finns inget att locka med på vintern.

Bowling,bad(vi har ju ett men inget som ens lockar noraborna),en levande stadskärna med butiker att handla i skulle behövas.

Jättefin stad med behov av renovering/nybyggnad av idrotts och kulturbyggnader.

Fritidsaktivitet

Hej!

I alla kommuner i Örebro län (utom Lekeberg) finns det tillfälle att spela bowling. Jag har märkt att bowling- hallarna jag har besökt har det inte bara spelats bowling, det blir en samlingsplats för många bl.a. äldre att titta in ta en fika och umgås. Även finns det en hel del ungdomar som gillar att spela bowling. En bowlinghall skulle höja Noras värde som en plats att flytta till. Jag är inte ensam om dessa synpunkter. Har hört både yngre och äldre sagt att det saknas en bowlinghall i Nora.